

TEKST SHYRA HUETING | FOTO'S CORNÉ SPARIDAENS



In de tuin van een 'plant-gegek' als Elly Groen kom je ogen te kort, want er groeien en bloeien honderden soorten. De foto's tonen slechts een paar voorbeelden: agapanthus, stokroos, flox, hortensia, echinacea, persicaria, dahlia's en daglelies, Japanse wijnbess, vlinderstruiken en sierdistel. Op de foto in het midden is haar klimstraatje te zien, waar allerlei soorten clematisen en andere klimplanten het naar hun zin hebben. En rechts poseert Elly samen met haar man Lammert, haar steun en toeverlaat.

Tuin

De Groene Weelde
Zuiderdiep 68,
Drouwenersmond,
Stijl
Romanistisch, natuurlijk,
cottage
Oppervlakte
1900 m2
Bezichtiging
Alleen op afspraak
Aangesloten bij
Het Tuinpad Op/In Nachbars Garten (www.hettuinpadop.nl) en Groei&Bloeï (stadskanaal.groei.nl)
Telefoon
0599-610864

Met een kloeke tuinencyclopedie op schoot doet Elly Groen een bekentenis die niemand verbaast. Ze is 'plantgegek'. Een échte. Ze verzamelt alles wat los en vast zit. Haar collectie bestaat uit honderden soorten en floreert in De Groene Weelde in Drouwenersmond: haar tuin.

ENGELTJE VAN DE GROENE WEELDE

Eigenlijk is het net als postzegels verzamelen. Je bent bezeten van een brandend verlangen om alles, maar dan ook alles in je bezit te hebben. Voor je verzameling! En zeker als er iets nieuws op de markt is verschenen, ben je er als de kippen bij. Zo gaat het ook als je een passie hebt voor tuinen, en planten verzamelen je lust en je leven is. Elly Groen, tuiniërend op de grens van het Drentse en Groningse land, volgt derhalve de kwekers op de voet. Want het allerleukste is om plantjes te verzamelen die bijzonder zijn en bijna niemand anders heeft. „Elk jaar komt er wel wat bijzonders bij. Daarom bezoek ik heel veel kwekers, ook in Duitsland. Ik ben altijd op zoek naar iets nieuws. Het is zo leuk om het uit te proberen en te volgen hoe zo'n plant zich in jouw tuin gedraagt.“ Een van de laatste aanwinsten is bijvoorbeeld een daglelie die zo is gekweekt, dat hij er bij de eerste de beste hoosbui niet uitziet als een verzopen kat.

Elly Groen is met haar Groene Weelde dit jaar toegetreden tot Het Tuinpad Op/In Nachbars Garten, de vereniging van particuliere tuinbezitters die hun tuin

openstellen voor bezoek. Liefhebbers ontvangen ze op afspraak voor een rondleiding door haar tuin. Die is weerderig, meer dan weerderig zelfs. Dat in combinatie met haar achternaam, leidde tot de naam die de tuin tegenwoordig draagt: de Groene Weelde.

De tuin doet zijn naam eer aan. Wie een tuintripje maakt en haar adres heeft gevonden, ziet aan het begin van de straat al waar iemand met diepgroene vingers woont.

De grootste weelde wacht achter het huis, op een lap grond van 1900 vierkante meter. De ene bloemenborder op kleur volgt de andere op, romantische paadjes leiden over bruggetjes langs vijvers en terrassen. Er is een klimmerslaantje met allerlei soorten en kleuren clematisen die zich langs een langgerekte pergola omhoog slingeren. Overal staan daglelies, soms van een kleur die zo bijzonder is dat ze wel van fluweel lijken gemaakt. De borders staan zo vol, dat er eerst iets uit moet voordat er weer iets in kan.

Echtnoot Lammert snapt wel hoe dat komt. „Ze probeert al jaren van alle

soorten en kleuren zoveel mogelijk variaties te krijgen.“

Vooral Hemerocallis (daglelie) is populair. Elly heeft ruim veertig soorten in vele, vele nuances. Sommige dragen namen als Frans Hals, The King of Christmas Is. Maar verder is ze ook gek op die heerlijke Heuchera (purperklokje), die wevende ruit (Thalictrum) en de schaduwminnende Hosta. Lammert heeft zelfs een overkapping gebouwd om haar uitgebreide hosta-verzameling te beschermen tegen de zon.

De tuin is niet in een keer te overzien. Hij is in verschillende kamers opgedeeld, zodat het spannend blijft: om een hoek of achter een haag is steeds weer wat nieuws te ontdekken. „Meestal ben ik hoe het moet worden en mijn man maakt het dan“, vertelt Elly op het terras met uitzicht op de tuin.

Lammert is trots op zijn groene vrouw. Hoewel het haar passie is, geniet ook hij met volle teugen van de rust en de schoonheid die er van deze kleurrijke plek uit gaat. „Je gaat er vanzelf wel in mee“, verklaart hij bij een haag van hoge, niet-woekerende bamboesoorten. Die moet het zicht op de buurman tegengaan. Lammert

prijt zich gelukkig dat een waterpomp drie waterplekken in de tuin bedient, zodat hij niet elke avond met een gietier alle borders bij langs hoeft.

De stijl van deze tuin? „Ach, ik noem het maar natuurlijk. En romantisch, sfeervol. Maar het is ook wel cottage“, zegt Elly, die verklaart dat ze eigenlijk Engeltje heet. Als kleindochter van een boer was ze als kind al veel op het land en leerde ze de namen van alle onkruiden die er in het wild groeiden. De aandacht voor groen is haar met de paplepel ingegoten. Toen ze 30 jaar geleden met haar man in het jaren dertig-huis kwam wonen, bestond de tuin vooral uit dennen en volières. Het huis was deel van een boerderij - waarin trouwens de HBS school hield - en stond destijds naast een café. Samen hebben ze hard gewerkt om de tuin te krijgen zoals hij nu is.

„Die liefde voor tuinen heb ik altijd gehad. De een houdt van sport, ik van tuinieren. Je kunt er zo mee bezig zijn, dat je alle sored even vergeet. Het zou voor veel mensen een goede therapie zijn. Het geeft voldoening. En van bloemen word ik altijd blij. Zonder tuin zou ik me ongelukkig voelen. Ik blijf tuinen! Altijd!“



Wie zij heeft om in de omgeving van Drouwenersmond een tuintrip te maken, moet eens een kijkje nemen op de website van Groei&Bloeï, regio Stadskanaal. De groenvereniging houdt zaterdag 20 en zondag 21 augustus een Open Tuinen Estafette, waaraan twaalf tuinen deelnemen. Zo kun je tussen 10.00 en 17.00 uur van de ene bezoeker naar de andere. Het aanbod varieert van een landschapstuin tot een knipstuin en van een bijen- en vlinderparadijs tot een tuin met zeven kamers. En er is zelfs een Duitse tuin bij. Kijk voor informatie op de website: niet elke tuin is beide dagen open. www.stadskanaal.groei.nl/agenda

VOOR VEEL MENSEN ZOU TUINIEREN EEN GOEDE THERAPIE ZIJN

Bonne Stienstra is met vakantie. Op zaterdag 27 augustus keert zijn column terug.