



Geachte lezer,

Houdt u van de natuur? van tuinen? van daarbij passende gedichten? Dan is dit kunstboek **Dichter bij de tuin** voor u de juiste literatuur!

De auteur is in zijn tuin op zoek gegaan naar wonderen, waarmee de natuur ons regelmatig verrast. Daardoor ontstaan zeer bijzondere tuinfoto's in kleur, waarvan de levendigheid nog wordt versterkt, doordat de auteur bij elke foto een daarbij passend gedicht heeft geschreven. Elke tuinfoto met een gedicht of korte gedachte staat apart op een dubbelpagina. Daardoor ontstaan geen lange lees-hoofdstukken, maar kan

het boek makkelijk terzijde worden gelegd en op het gewenste moment weer worden opengeslagen voor het lezen van een nieuw fotogedicht. Daarom is dit boek op elk moment een bron van inspiratie en kracht. Het biedt in deze hectische tijd ontspanning, maar stimuleert tevens, om zich over de onmetelijke waarde van de natuur bewust te worden. *Bent u geïnteresseerd en nieuwsgierig geworden?*

Het boek is te bestellen via de website:
www.dichterbijdetuin.com (met leesproef)