



'Laat je door je tuin verrassen'

'Jan wilde een tuin' en die kreeg hij. En niet zomaar een tuin, het werd een tuin van maar liefst 8000 m². Jan, die eigenlijk Jan Willem heet, houdt de tuin niet alleen voor zichzelf. De kijktuin is in het voorjaar en de zomermaanden op afspraak te bezoeken en op zijn blog janwildeeentuin.blogspot.nl deelt hij alle bijzondere ontdekkingen die hij in de tuin doet.

TEKST: LISA MIDDELKOOP FOTO'S: JAN WILLEM STEENWEG, SIETSKA DE VRIES (PORTRAIT)



SOMMIGE MENSEN ZIJN ZO ENTHOUSIAST OVER TUINIEREN DAT ZE TUINDAGBOEKEN VOL SCHRIJVEN. MAAR WAAROM ZOU JE HET ALLEEN BIJ EEN TUINDAGBOEK HOUDEN? IN DEZE RUBRIEK TUINIERERS AAN HET WOORD DIE AL HUN TUINERVARINGEN DELEN OP EEN EIGEN BLOG. DEZE KEER JAN WILLEM STEENWEG UIT WESTERLEE IN GRONINGEN.



Wie: Jan Willem Steenweg
Leeftijd: 67
Gezin: Samen met partner Henri
Woonplaats: Westerlee (Groningen)
Tuinermotto: Tuinier met je gevoel en samen met de natuur.
Blog: www.janwildeeentuin.blogspot.nl
Unieke bezoekers per maand op je blog: 3.500 - 4.000.

> Hoe ben je er bij gekomen om een blog te beginnen?

"Ik ben de blog begonnen op aanraden van een vriendin. Nouja, aanraden... Ik wilde graag samen met haar mijn tuin openen voor bezoek, toen zei ze, 'maar dan moet je wel een blog beginnen'. Zo ben ik in maart 2011 begonnen met mijn blog en het bevalt me eigenlijk heel erg goed. Tot verbazing van mezelf, want zelf had ik nooit aan een blog gedacht. Wekelijks ben ik er ongeveer twee uur mee bezig, of soms nog iets meer. Ik vind het geweldig om over mijn tuin te schrijven. En mooie foto's te publiceren. Daarnaast is het ook gewoon heel handig; het is een soort archief geworden waar ik alles in terug kan vinden."

> Wat wil je bereiken met de blog?

"Ik wil mensen inspireren om op een natuurlijke manier te gaan tuinieren. Wij tuinieren sinds we hier wonen zonder gif en kunstmest en het is geweldig om te zien hoe de natuur haar eigen gang gaat. De combinaties die het oplevert zijn geweldig! Als je het zelf moet bedenken, zou je bijvoorbeeld nooit roze bloemen naast gele zetten, maar als je het dan op een natuurlijke manier bij elkaar ziet, staat het eigenlijk heel mooi. Daarnaast dood je met gif veel bestjes, maar daar komen weer andere - vervelende - voor terug. Want de bestjes die je gedood hebt met het gif doden normaal gesproken

weer andere bestjes; ieder bestje is ergens goed voor. De natuur houdt vaak zichzelf wel in evenwicht. En dat is heel mooi om te zien. Je moet wel de 'regie' los durven laten en het je tuin zelf laten doen."

> Maar doe je dan nooit iets aan je tuin?

"Jawel, maar dat zijn vaak de leuke dingen. Ik plant er af en toe wat plantjes bij. Terwijl dat ook vaak vanzelf gaat hoor, want door de wind waaien planten overal heen. Vooral bomen zoals elzen, eiken en taxussen duiken soms vanzelf op. Natuurlijk moet er ook af en toe gesnoeid worden. Het snoeiafval doen we dan weer in 'de wal' langs de tuin. Hierdoor hebben we al een heel natuurlijk omheining opgebouwd. Onkruid? Wat is onkruid? Het enige wat ik weghaal, is zuring. En o ja, ik heb ook een enorme hekel aan gras, dat haal ik altijd weg. Het scheelt ook dat ik veel klusjes niet echt als klusjes zie, ik geniet volop van het bezig zijn in de tuin. Ik ben er dan ook elke dag te vinden. Wanneer je tuinieren als werk gaat zien, kun je beter maar stoppen."

> Wat voor reacties krijg je vanuit je omgeving op de blog?

"Heel veel leuke reacties van mensen die door mijn blog ook natuurlijk zijn gaan tuinieren. Dat is dus precies waarvoor ik het doe! Daarnaast ben ik andere tuinbloggers ook echt als vrienden gaan zien; het is leuk om van elkaar te leren en te praten over je passie. Ik heb nog geen dag spijt gehad dat ik een blog begonnen ben."

> Heb je altijd al getuinierd?

"Ja, ik vond het buiten in de tuin bezig zijn altijd al heel aantrekkelijk. Ik heb dan ook de Tuinbouwschool gedaan. Daarna heb ik een aantal jaren op rozen- en orchideeënkwekerijen gewerkt. Maar toen we steeds meer gebruik gingen maken van gif en kunstmeststoffen ben ik er mee gestopt. Ik heb toen 25 jaar bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag gewerkt. Als bibliothecaris heb ik veel gelezen over tuinieren zonder kunstmest en gifstoffen. We woonden destijds op een appartement zonder tuin, maar ik miste een tuin natuurlijk enorm. In 1995 hebben we dit huis met grote tuin gekocht. Eerst waren we hier alleen in de weekenden en vanaf 2005 de hele week. Het is heerlijk, ik zou nu niet meer zonder kunnen."

> Onderhouden jullie de tuin samen of jij alleen?

"Mijn partner Henri helpt zeker wel mee, maar 'Jan wilde een tuin', dus het is logisch dat hij zich wat op de achtergrond houdt. Als er groepen komen leiden we ze wel allebei rond."

> Hebben jullie zelf de tuin ontworpen en aangelegd?

"Ja, we hebben de tuin zelf ontworpen, maar in de loop der jaren is hij meer gevormd door de natuur.

'Wanneer je tuinieren als werk gaat zien, kun je beter maar stoppen.'

Voorheen was er bij dit huis een zwembad, we hebben daar direct een vijver van gemaakt. Lange tijd is het een vijver geweest, totdat hij ging lekken... nu is het een verdiepte bodem geworden. Verderop in de tuin hebben we een nieuwe vijver aan laten leggen. Dat is toch wel echt mijn trots geworden! Alle vogels en bestjes die je daar op af ziet komen; het is zo mooi en zo rustgevend! We hebben er zelf lilies in geplaatst door ze met een baksteen op de bodem te werpen. Prachtig om te zien hoe ze nu bloeien! Wel woekert het riet heel erg, dus dat

> Waar geniet je het meest van in je tuin?

"Het Elfenbos! Een schaduw-tuin met elfenbloemen. Als het waait, lijken ze wel te dansen op de wind. Prachtig hoe deze bloemen bloeien in de schaduw onder de bomen. En daarnaast vind ik het heel leuk om steeds verrast te worden door weer een nieuwe plantje of dierje, want ook veel dieren weten onze tuin inmiddels te vinden. Laatst stond er een ree in de tuin! Ik moest wel twee keer kijken voordat ik het geloofde. Geweldig toch?!"

> Hebben jullie ook een moestuin?

"Nee, dat hebben we wel een tijdje gehad, maar veel werd opgegeten door allerlei dieren. En van die dieren geniet ik eigenlijk nog veel meer dan van groenten, dus ik jaag ze niet weg. Wel hebben we heel veel kruiden langs het huis staan en verschillende notenbomen."

> Komen er veel mensen jullie tuin bezoeken?

"Vooral in het voorjaar is onze tuin populair. Dit is ook wel de mooiste tijd vind ik zelf, alles komt weer tot leven en natuurlijk de elfenbloemetjes die dan bloeien; echt geweldig! We hebben ook geregeld exposities in de tuin. Dit jaar is wel heel speciaal, want de kijktuin bestaat 10 jaar. Van 16 tot en met 25 juni van 10 tot 17 uur exposeren er daarom tien kunstenaars met hun beelden. Toegang voor deze expositie is gratis. Wel moeten de mensen altijd even een afspraak maken om de tuin te bezoeken, dan weten we waar we op kunnen rekenen."

Wil je meer weten over de kijktuin en de exposities? Neem dan eens een kijkje op www.janwildeeentuin.blogspot.nl

Tip van Jan Willem

'Leg een steen naast een kalkminnende plant; lijsters slaan er de huisjesslakken op kapot en de plant gebruikt de huisjes (kalk).'