



Victoriaanse tuin
in Hijken

Tuinieren als levensstijl

Voor Petra en Luc ter Beek is hun tuin meer dan een lapje grond met plantjes. Ze leven mét en in de tuin, het hele jaar rond. Victoriaans, noemen ze hun stijl van tuinieren. “We eten onze eigen groente en ons eigen fruit uit de tuin, op tafel staan zelfgekweekte bloemen. Eerst uit noodzaak, nu is het een sport.”

Tekst: ANGELA GROENBOS | Fotografie: OTTO KALKHOVEN



In de maanden juni, juli en augustus is de tuin van Petra en Luc te bezoeken. De rijk beplante borders zijn in die periode op hun mooist. U bent welkom van dinsdag t/m donderdag tussen 13.00 en 17.00 uur. Groepen groter dan 10 personen graag op afspraak. Toegang: € 4,- p.p.

ROOS VAN HIJKEN

Luc en Petra ter Beek
Meerweg 9
9415 TC Hijken

www.roosvanhijken.nl

Tk ben weleens bang om onze tuin Victoriaans te noemen”, vertelt Luc ter Beek over tuin “De Roos van Hijken”. Toch tuinieren hij en zijn vrouw Petra in navolging van de eerste siertuinders uit het Victoriaanse Engeland. Luc: “Victoriaans klinkt zo truttig en dat is onze tuin zeker niet. Delen van de tuin zouden ook een moderne naam kunnen krijgen als prairietuin of cottagetuin. Victoriaans tuinieren gaat ook niet zozeer om hoe de tuin eruit ziet, maar om hoe we leven met en in de tuin. Voor ons is de tuin geen project voor een paar zomermaanden in het jaar, wij werken het hele jaar rond. We eten zoveel mogelijk uit de tuin, vermeerderen onze eigen planten. Fruit en bloemen komen ook van eigen erf. Tuinieren is voor ons meer dan een hobby, het is een levensstijl.”

Noodzaak

De passie van nu ontstond uit noodzaak enkele jaren geleden. Petra: “Nu leven we in de tuin, toen was het meer overleven. Na een burn-out gingen we financieel onderuit. Ik raakte mijn baan kwijt en daarmee viel een flink deel van ons inkomen weg. Voor ik thuis kwam te zitten, gaf ik best wat geld uit. Aan het huis, aan de tuin. Maar de knop moest om. Toen besloot ik: wat we uit de tuin kunnen halen, komt er ook uit. De groentetuin werd groter, de oogst werd nu ook ingemaakt. Planten kopen we niet langer, maar vermeerderen we zelf. Door te stekken, of op te kweken uit zelfgewonnen zaad. In het begin was het gewoon leuk om van onze eigen oogst te koken, later werd het een soort sport om zo zelfvoorzienend mogelijk te zijn. We vinden het een



LINKS De hoge beukenhaag met poort is een blikvanger op het erf.
ONDER 'Geel mag' is Petra's devies. Primula's fleuren zo de wintertuin op.
LINKSONDER Luc en Petra eten zoveel mogelijk van eigen erf.
RECHTS Hagen geven 'de Roos van Hijken' in de winter structuur. "En met een laagje sneeuw erop zijn ze helemaal prachtig."



bonus dat we zo veel beter voor onszelf kunnen zorgen. Van eigen oogst weten we precies hoe het geteeld is, alles is onbespoten."

Ouderwets

Het echtpaar vindt Victoriaans tuinieren misschien ouderwets klinken, het gevoel uit de tijd te zijn hebben ze zeker niet. Luc: "Moestuinieren is sinds een paar jaar weer helemaal hip. Eten uit eigen tuin is weer modern."
 "Onze bloemenborders voldeden jarenlang niet aan de tuinmode", vult Petra aan. "Er moest getuinierd worden op kleur en het leek wel of er alleen nog roze, paarse en witte bloemen bestonden. Maar wij willen ons in plantkeuze niet laten beperken door die kleuren. Rood en geel zijn ook prachtig in de border. Vaak kregen we daardoor te horen: 'Mooie tuin, maar jammer van dat geel'. Terwijl geel de tuin juist heerlijk zonnig maakt, ik word vrolijk van gele bloemen. Gelukkig zie ik na jaren monochrome borders eindelijk weer kleur in de tuinbladen verschijnen. Door hier al die tijd te laten zien hoe mooi een bonte border is, heb ik stiekem het gevoel een beetje bijgedragen te hebben aan de tuinmode, waarbij geel weer mag."





Hele jaar druk

De Victoriaanse insteek bij het tuinieren zorgt er wel voor dat Luc en Petra in de wintermaanden niet simpelweg op hun lauweren rusten. Luc: "Tuinieren gaat hier het hele jaar door. Na het opruimen in de herfst en het herindelen van de borders, zijn de wintermaanden de tijd voor het grote snoeien. De houtwal wordt uitgedund, soms moet er een boom worden geveld of gesnoeid. In februari is het dan alweer tijd om te zaaien en daarmee komt het voorjaar er alweer aan." Voor genieten is er gelukkig ook tijd. De rij eiken op het erf zou Petra het liefst het hele jaar in wintertooi zien. "Ik zeg weleens dat er eigenlijk geen blad aan die bomen zou moeten komen. Hun vorm en silhouet is zo mooi, maar dat zie je eigenlijk alleen in dit jaargetijde. We ruimen de borders in het najaar wel op, maar laten ook genoeg stengels staan. Als we geluk hebben en er valt een laagje sneeuw op, is dat betoverend mooi. Door de vele hagen is het dan extra mooi: vooral in de koude maanden geven die de tuin structuur. Je ziet nooit zo goed of je tuin echt goed in elkaar zit als in de winter." 🍂



LINKERPAGINA Het is niet alleen werken: Luc en Petra nemen ook de tijd om van hun tuinwerk te genieten.
LINKS Hamamelis in bloei.
ONDER Een kas mag in de Victoriaanse tuin niet ontbreken.
 "Helaas geen Victoriaans model, maar hij werkt prima."

